

## Wapper met je oren tegen zinloos geweld

**Donderdag, 1 februari 2007 - GROESBEEK - Op het schoolplein van de Adelbrecht - Windekinderschool in Groesbeek wordt nooit gepest en gevochten. Ze lopen daar liever de polonaise. Zeker als de Drutense clown Holly en Jochem van Gelder de dans leiden.**



De Maas en Waalse artiesten Jochem van Gelder en Clown Holly veroveren Groesbeek met hun Vredespolonaise.

Zijn naam ademt de jaren zestig, zeventig, en een stukje ban-de-bom van weer wat later: Holly de Vredesc clown. Voor kinderen van pakweg drie tot zeven jaar is de Drutense grappenmaker echter helemaal van nu. Met zijn enorme rechteroor raakt hij door heel het land bekend, zeker nu hij met het Leeuwense kinderidool Jochem van Gelder een kindercarnavalskraker heeft gemaakt.

Die Vredespolonaise komt regelmatig langs op kinderezender Z@appelin. Gistermorgen leidde het duo de hosrups op het schoolplein van de Groesbeekse school Adelbrecht-Windekind. Om de single te promoten, natuurlijk, maar zeker ook als smakelijk toetje op het voorleesontbijt eerder op de ochtend. Een voorproefje staat op [www.clownholly.nl](http://www.clownholly.nl).

Het zijn namelijk de Nationale Voorleesdagen, en regionale bekendheden als Jochem en Holly, voetballers Erik Makaay en Patrick Pothuizen, en de Groesbeekse kinderhelden Bob en Harrie deden door de hele school een duit in het zakje.

De verhaaltjes zijn de kids echter al snel vergeten, wanneer ze om tien uur het schoolplein op stormen. Nou ja, stormen? Ze posteren zich bij de uitgangen en laten clown en entertainer niet gaan, voordat ze hun handtekening hebben. De gekte is zelfs zo groot dat elke volwassene zonder onderwijs- of moederstatus door dwingende handtekeningenjagers wordt belaagd.

Na een kwartier krijgen Holly en Jochem de kans iets over hun plaatje te vertellen. De opbrengst gaat naar de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld (die met die lieveheersbeestjes) en juffrouw Mia verkoopt de cd's straks voor maar vijf euro.

Op commando maken de dik tweehonderd kinderen daarna het vrede steken. En dan gaat het los. Het lied schalt over het zonnige plein, dat verandert in één grote polonaise. Die loopt soepel, maar alleen omdat niemand zich aan de tekst houdt:

**Doe je handen maar naar voren  
Wapper lekker met je oren  
Zet je voeten dan naar binnen  
En de vredespolonaise  
Die kan beginnen**